



Τριώδιο – Καρναβάλια

Από τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μπαίνουμε στη κατανυκτική περίοδο του Τριωδίου, κατά την οποία η Εκκλησία, μας προτρέπει να ζήσουμε με πνευματικό αγώνα, μετάνοια, ταπεινοφροσύνη και έργα φιλανθρωπίας και όχι με ξεφαντώματα, μέθες, και καρναβάλια.

Οι πρώτες τρεις εβδομάδες με τις 4 Κυριακές που αντιστοιχούν, μας προετοιμάζουν για τη νηστεία και λέγονται των Απόκρεω και οι υπόλοιπες επτά εβδομάδες είναι των νηστειών. Από αυτές οι εξ πρώτες εβδομάδες αποτελούν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η τελευταία η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα (Εβδομάδα των Παθών).

Πνευματική τόνωση

Ο Χριστιανός που θα ζήσει σωστά τη περίοδο αυτή, όπως διδάσκει η Εκκλησιαστική μας Παράδοση, με προσευχή, νηστεία, αλληλοσυγχώρηση, μετάνοια, φιλανθρωπία και θεία κοινωνία, θα λάβει πνευματική τόνωση και αναγέννηση.

Όλος ο κόσμος ασφυκτιά, μέσα στις βιοτικές μέριμνες, τους ανταγωνισμούς, τις μικρότητες, τις διαμάχες, το άγχος της καθημερινότητας και την αβεβαιότητα και φόβους για το αύριο.

Η ψυχή του ανθρώπου συνθλίβεται από τα τραύματα της αμαρτίας και ζητά διέξοδο και τη λύτρωση, που δε μπορεί να βρει ούτε στα υλικά αγαθά, ούτε στις επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις.

Λύτρωση

Τη πραγματική λύτρωση και σωτηρία τη δίδει μόνο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήλθε στο κόσμο και έγινε άνθρωπος για να θεώσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους.

Με τη διδασκαλία και τα έργα Του, μας έδειξε το δρόμο της σωτηρίας.

Με τα άχραντα πάθη Του και τη Σταυρική θυσία Του, μας εξαγόρασε τις αμαρτίες και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας.

Και με την Ανάσταση Του νίκησε το κράτος του θανάτου και μας χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών.

Χαρμολύπη

Για να δεχθούμε όμως τη λύτρωση και τη σωτηρία που προσφέρει σε όλους μας ο Κύριος, πρέπει να αγωνιστούμε κατά των παθών μας και κατά της αμαρτίας.

Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι διαρκής σ' όλη τη ζωή μας και πιο πολύ κατά τη περίοδο του Τριωδίου.

Το χαρακτηριστικό του πνευματικού αγώνα του χριστιανού είναι το Χαροποιό Πένθος (Χαρμολύπη). Νοιώθουμε λύπη για τα αμαρτήματα και τα πάθη μας, που μας χωρίζουν από το Θεό και μας ωθεί η λύπη αυτή να στραφούμε στο άπειρο έλεος του Κυρίου και να συσταυρωθούμε μαζί Του.

Έτσι θα συναντήσουμε τον Αναστάντα Κύριο, που θα χαρίσει την Ανάσταση στη ψυχή μας και την αιώνια χαρά και μακαριότητα.

Αντίθετα η ψεύτικη χαρά του κόσμου (διασκεδάσεις, καλοπέραση, μέθη κ.λ.π.) και οι ηδονές της αμαρτίας, οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, θλίψη, ψυχονευρωτικές ασθένειες και αιώνια κόλαση.

Κοσμικό τριώδιο – Καρναβάλια

Οι περισσότεροι Χριστιανοί δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του Τριωδίου από αδιαφορία ή άγνοια και αντί για πνευματικό αγώνα με προσευχή, νηστεία και μετάνοια, επιδίδονται σε ξέφρενη διασκέδαση, μέθη, ασωτείες και καρναβάλια.

Έτσι το κοσμικό Τριώδιο σημαίνει καρναβάλια και διασκεδάσεις.

Σε πολλά μέρη του κόσμου (Βραζιλία, Πάτρα κ.λ.π.) οι κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν όλο τον χρόνο με τη διοργάνωση των καρναβαλιών.

Αλλά και στην περιοχή μας, όλοι οι Δήμοι και πολλά χωριά καταναλώνουν πολλά χρήματα και πολύ χρόνο για τα καρναβάλια και συναγωνίζονται ποιος θα προβάλλει περισσότερη πρόκληση, ασέβεια και διαφθορά.

Ειδωλολατρικό έθιμο

Τα καρναβάλια, ως γνωστό είναι κατάλοιπα της Ειδωλολατρίας (Σατανολατρίας).

Οι αισθησιακές γιορτές του Διονύσου (Βάκχου) στην αρχαία Ελλάδα και του θεού Σατούρνου (Σατουρνάλια) στη αρχαία Ρώμη είναι οι ρίζες των συγχρόνων καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Οι αρχαίοι ειδωλολατρικοί λαοί έκαναν πολλές τελετουργικές πράξεις για να εξευμενίσουν τις κακές δυνάμεις ή τους θεούς των με χαρακτηριστικά τη μέθη, τα όργια, τις θυσίες (ζώων και ανθρώπων), τις πομπές και τις μεταμφιέσεις.

Όλα αυτά τα έχει καταδικάσει η Εκκλησία και ο Πολιτισμός.

Δυστυχώς η πνευματική κρίση που περνά ο κόσμος έχει φέρει αναβίωση των ειδωλολατρικών εθίμων και του Σατανισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει έξαρση της διαφθοράς, της βίας, των ναρκωτικών και των ψυχοπαθειών που οδηγούν στη ψυχοσωματική καταστροφή των ανθρώπων και κυρίως των νέων.

Ηθική διαφθορά

Ένα χαρακτηριστικό των καρναβαλιών είναι η γύμνια, η πρόκληση και η προβολή της πορνείας, ομοφυλοφιλίας κ.α. Με αποτέλεσμα να οδηγούν σε διαφθορά, σεξουαλικά έκτροπα, βιασμούς, πράξεις βίας με όλα τα επακόλουθα... Έχει διαπιστωθεί ότι μετά τα καρναβάλια έχουμε σημαντική αύξηση των εκτρώσεων.

Έτσι ενώ διαπιστώνομε ότι η ηθική διαφθορά είναι μια μεγάλη κοινωνική πληγή με πολλά οδυνηρά επακόλουθα, αντί να προσπαθήσομε να την εξαλείψομε ή έστω να τη μειώσομε, την επαυξάνομε με τα καρναβάλια.

Ασέβεια – Βεβήλωση Ιερών

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των Καρναβαλιών είναι η διακωμώδηση των Ιερών και των οσίων μας. Οι μεταμφιέσεις σε Ιερείς, Μοναχούς και Μοναχές είναι συχνό φαινόμενο και αποσκοπεί στη προσβολή και τη γελοιοποίησή τους. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που η τηλεόραση και όλα τα ΜΜΕ μας βομβαρδίζουν συνέχεια με εκκλησιαστικά σκάνδαλα, αναμένεται σημαντική αύξηση τέτοιου είδους μεταμφιέσεων.

Έτσι γινόμαστε όργανα (εκούσια ή ακούσια) των σκοτεινών δυνάμεων, που επιδιώκουν να μειώσουν το κύρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και να απομακρύνουν το Ελληνικό λαό από την Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη του. Με αποτέλεσμα να είμαστε εύκολα θύματα των καταστροφικών αιρέσεων, των παραθρησκειών, της Σατανολατρίας και της Παγκοσμιοποίησης.

Σκανδαλογία

Και το παράλογο είναι, ότι ενώ όλοι μας αναγνωρίζουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά τη μεγάλη κρίση όλων των θεσμών στη κοινωνία μας (Δικαιοσύνη, Οικογένεια, Παιδεία, Υγεία, Πολιτική κ.λ.π.), όλο το βάρος έχει πέσει στη προβολή των σκανδάλων μερικών κληρικών που είναι μειοψηφία. Το συντριπτικό μέρος του κλήρου στη Πατρίδα μας (Αρχιερέων, Ιερέων, Μοναχών και Μοναζουσών) είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο πνευματικά, ηθικά, μορφωτικά και φιλανθρωπικά.

Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και πολιτικοί που πρωταγωνιστούν σ' αυτή την εκστρατεία σπύλωσης της Εκκλησίας μας, ανήκουν σε ύπουλες και επικίνδυνες Παραθρησκείες (Σαϊεντολογία, Μασονία κ.λ.π.).

Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να μη πέσομε θύματα στην ύποπτη αυτή εκστρατεία που υπονομεύει το Έθνος μας και την Ορθόδοξη Πίστη μας.

Σατανισμός

Τα καρναβάλια ως γνωστό συνδέονται με την ειδωλολατρία και το Σατανισμό. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές μεταμφιέσεις με σατανικές μορφές, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα, να δίδομε εξουσία στο Πονηρό να μας πειράζει περισσότερο και να δημιουργούνται πολλά φαινόμενα δαιμονισμού και αύξηση της μαγείας.

Καλό θα είναι αυτές τις μέρες του Τριωδίου αντί να ασχολούμαστε με τα καρναβάλια, σπαταλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύ πολύτιμο χρόνο, για μια ψεύτικη και ψυχοβλαβή διασκέδαση, να ζήσομε με πνευματική ανάνηψη και Μετάνοια.

Για να δεχθούμε τη Λύτρωση και τη Σωτηρία που μας προσφέρει ο Κύριος μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία Του.

Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Ηγούμενος Ι. Μ. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ